

Region Norrbotten

Sverigedemokraternas förslag på strategisk plan 2018-2020



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Strategisk plan 2018-2020

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati, en stark inre solidaritet samt sammanhållning.

Vi tar vår roll i Norrbottens politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss.

Sjukvården i Norrbotten är sjuk Mer eller mindre dagligen kan man läsa i länets tidningar om platsbrist, långa väntetider och väntande neddragningar. Vårdpersonalen går på knäna och avslutar ibland sina anställningar i ren frustration. Den skattehöjning som genomfördes under 2016 är uppslukad.

Sverige i sin helhet har en vårdkris med de längsta köerna i OECD, stor personalbrist och dåliga arbetsförhållanden. Norrbotten är inget undantag. Det kommunala utjämningsstödet har på senare år förändrats och Norrbotten och många andra regioner och landsting har fått helt nya förutsättningar. En stor del av landets regioner och landsting har ekonomiska problem.

Vården i Norrbotten ska enligt oss vara jämlik och högkvalitativ. Vi är väl medvetna om att Norrbotten står inför stora utmaningar med ökande medelålder och svikande skattebas. Sverigedemokraterna ser däremot inte som alla andra partier en massinvandring som lösningen på problemet, varken på lång eller kort sikt.

Målsättning Sverigedemokraternas målsättning är att den svenska hälso- och sjukvården bör hålla hög internationell kvalitet och kunna erbjuda patienten de allra senaste kunskaperna och de bästa behandlingsmetoderna för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar. Samtidigt bör vården präglas av hög säkerhet, tillförlitlighet och försiktighet där evidensbaserad forskning och god uppföljning av såväl privata som offentliga verksamheter är ledande. Alla patienter bör ha rätt till lättillgänglig vård av högsta kvalitet, oavsett var i landet eller var i regionen de bor. Det är för oss självklart att sjukvården bör vara solidariskt skattefinansierad och ges till alla efter behov.

Primärvården Primärvården är oftast patienternas första möte med sjukvårdssystemet. Det är där ansvaret vilar för att de snabbt och säkert undersöks och vid behov leds vidare till rätt instans. Sverigedemokraternas vision är att den bör medverka till att främja folkhälsan och erbjuda god och jämlik vård. Den bör på ett gott sätt ansvara för all hälso- och sjukvård som inte behöver sjukhusens speciella resurser.

En primärvård med god tillgänglighet och hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet är viktigt för att människor ska känna förtroende och trygghet till vården. Därför måste tillgängligheten och öppettiderna inom primärvården förbättras betydligt. På många privata vårdcentraler har försök med s.k. "lättakuter" genomförts med gott resultat. Detta bör även prövas på Region Norrbottens vårdcentraler för att avlasta sjukhusens akutmottagningar.

En väl utvecklad vårdgaranti och tydliga medicinska prioriteringar är grundläggande mål för en Sverigedemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik. Alla remisser bör värderas av en specialist inom 30 dagar. Vid misstanke om allvarig eller livshotande sjukdom bör detta ske inom 15 dagar. Därefter bör specialisten göra en prioritering inom ramen för en medicinskt grundad vårdgaranti med differentierade väntetider i förhållande till diagnosens svårighetsgrad.

Strategisk plan 2018-2020

Ett sätt att stärka patientens ställning är att låta den enskilde individen få frihet att själv välja den vårdgivare som bäst anses kunna uppfylla önskade behov. Denna frihet finns redan i dagens system men informationen har inte nått ut till allmänheten. Kommunikationen gentemot medborgarna måste således förbättras på detta område.

Psykisk ohälsa Sverigedemokraterna ser med stor oro på den utveckling där psykisk ohälsa breder ut sig. Partiet verkar för en stark och trygg psykiatri där behandling sker genom ett väl utvecklat samspel mellan psykofarmaka och psykoterapi. Patienter och anhöriga ska känna trygghet i att de bemöts med respekt, att de hörs och att deras upplevelser tas på allvar, oavsett psykiskt tillstånd. Psykisk ohälsa drabbar många människor och är ett stort och växande problem. Här ryms allvarliga tillstånd som psykoser och djupa depressioner men också lindrigare former som nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter. Den psykiska ohälsan innebär ett stort lidande för den drabbade och deras anhöriga men också stora kostnader för samhället.

Barn och ungdomspsykiatri Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem bland barn och unga. Det kan handla om ångest, oro och stress som tar sig uttryck i exempelvis depression, missbruk eller ätstörning. Det är viktigt att det finns snabb och tillgänglig kompetens för barn med psykisk ohälsa, men även för barn i familjer som drabbas av psykisk ohälsa. För att möta det ökade behovet behövs en utveckling och förstärkning av barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Den enda åldersgrupp i samhället där självmorden inte minskar är bland barn och unga. Ändå finns det sju gånger fler vårdplatser för brottsdömda inom rättspsykiatri än vad det finns för barn och unga som mår psykiskt dåligt.

Palliativ vård Sverigedemokraterna anser att alla som har behov av palliativ vård i livets slutskede oavsett diagnos bör kunna få det av kompetent och välutbildad personal oberoende av bostadsort. Vården vid livets slut bör präglas av värdighet, omtanke och respekt för patienten. Rätten till fullgod smärtbehandling bör vara en självklarhet, liksom psykologiskt, socialt och andligt eller existentiellt stöd för patienter och närstående. Partiets målsättning är att sjukvården alltid bör erbjuda basal palliativ vård och att de som har ytterligare behov får tillgång till specialiserad palliativ vård.

Närstående till någon som är döende eller allvarligt sjuk behöver få stöd och omtanke för egen del. Annars är risken stor att den närstående i längden inte orkar med den psykiska belastning som omsorgen om den sjuke innebär. En annan stor risk är att närstående som inte får tillräckligt stöd får betydligt svårare att bearbeta sorgen efter dödsfallet och kanske till och med själva blir sjuka.

Tandvård Sverigedemokraterna ser tandvården som en självklar del av välfärden och har som ambition att den helt bör räknas in i den allmänna hälso- och sjukvården. En god tandhälsa är grundläggande för en god hälsa som helhet och tänderna följer oss genom hela livet utan större möjligheter till självläkning av skador.

Insatser för att ge god tillgång till regelbundna undersökningar bör ligga i fokus för att upprätthålla och säkra en folktandvård värd sitt namn.

Det finns klara samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar. Den som lider av tandlossning löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar liksom av hjärnblödning eller diabetes. Tänderna tillhör kroppen. Därför bör tandvården ingå i sjukvårdens ekonomiska system.

Folkhälsa För Sverigedemokraterna är det ett självklart mål att minimera behovet av sjukvård genom

Strategisk plan 2018-2020

gott förebyggande arbete. Det är för oss en självklarhet att det bästa för såväl individ som samhälle är att upptäcka sjukdomar i ett så tidigt stadium som möjligt, eller ännu hellre stoppa dem från att över huvud taget uppkomma. Hälsa- och sjukvården måste därför siktas in på en god och stark folkhälsa, hög riskmedvetenhet och regelbundna undersökningar av den enskildes hälsotillstånd.

En grundförutsättning för god livskvalitet är god hälsa. Genom val av livsstil ansvarar individen i första hand själv för sin hälsa. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak eller andra droger måste prioriteras. Detta gäller även kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter och aborter som sker i vårt samhälle samt ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Det är viktigt att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom folkbildare och folkrörelser för att uppmuntra till en hälsosam livsstil.

Forskning Forskningen är en viktig faktor för många landstings utveckling. Universitetssjukhusen spelar en viktig roll för såväl den forskning som leder medicinsk utveckling framåt som utbildandet av ny och kompetent personal. Ett övergripande mål för Sverigedemokraterna är att hålla högsta kvalitet och effektivitet i vården och att förebygga sjukdom och ohälsa. Detta fordrar satsningar på och tillgång till den senaste tekniken men även kompetent personal som vet hur den ska hanteras. Vi menar att det är angeläget för regionen att kunna rekrytera personal till forskningen och strävar därför efter att skapa goda förutsättningar för attraktiva forskarkarriärer, stöd till forskarna och starka forskningsmiljöer.

Kulturarv och kulturpolitik i Norrbotten Sverigedemokraterna anser att den viktigaste målsättningen för den regionala kulturpolitiken är att värna och levandegöra det regionala kulturarvet och på så sätt stärka vår gemensamma och samtidigt mångfacetterade svenska identitet. De regionala identiteterna och kulturvarianterna bildar tillsammans svenskheten och utgör således en omistlig del av densamma.

Kulturarvet skiljer sig på ett avgörande sätt från samtidskulturen genom det faktum att de som en gång har skapat och burit de olika kulturyttringarna i de flesta fall är döda. Till skillnad från samtidskulturen kan äldre kulturyttringar alltså inte skyddas, spridas och levandegöras av sina skapare. Det gör enligt vår mening att samhällets ansvar för denna del av kulturen är särskilt viktig.

Regionen bör i högre utsträckning än idag stärka och synliggöra regionala traditioner, högtider, seder och bruk.

Personal och arbetsmiljöfrågor Att komma till rätta med personalbristen är ingen enkel uppgift, men det är möjligt med betydande satsningar på personalen. En lösning som många talar varmt om är att göra punktinsatser för att utbilda fler sjuksköterskor för att täcka upp landets behov. Detta är dock inte lösningen på längre sikt. Idag vet vi att så många som 9000 sjuksköterskor har lämnat yrket för andra karriärer på grund av löner och arbetsvillkor. Fokus skall istället ligga på att återta den personal som lämnat för andra branscher genom en personalpolitik som tilltalar. Punktinsatser i all ära, men antalet utbildade sköterskor och annan sjukvårdspersonal harmonisera med de behov som landet har.

Till att börja med så ska alla ha rätt till heltidsanställning. Och för att höja vårdräkets status så skall kompetenslyft samt förenklade möjligheter till betald vidareutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor inrättas. Det ska bli attraktivt att jobba i vården igen. Vårdköerna måste skyndsamt avklaras.

Utöver satsningen på den vårdande personalen så ska nya hjälptjänster inrättas för att avlasta undersköterskor/sköterskor och läkare och bedriva administrativ verksamhet.

Strategisk plan 2018-2020

Vården och omsorgen är av sådan vikt att Sverigedemokraterna är beredda att omfördela betydande resurser från utgiftsområden såsom kultursatsningar och bolagsengagemang och tveksamma infrastrukturella satsningar.

När vården är i balans så kommer givetvis medel till dessa områden att återföras.

Region Norrbotten befinner sig i en kris. I en kris så måste man prioritera.

Först vård, sedan annat.

För Sverigedemokraterna Norrbotten, Magnus Häggblad Kontaktperson SD